

Dag schatjes van patatjes

De dagen worden korter, nachten langer, ochtenden kouder en jassen dikker.

Bloed zweet en tranen heeft het ons gekost om deze maandbrief op te stellen. Maar we hopen dat deze belachelijk leuke vergaderingen jullie hart zullen vullen met vreugde, zonneschijn en regenbogen.

#### **4/11**

Maak jullie borst maar nat en smeer jullie kuiten al maar in, want je zal ze nodig hebben vandaag! Aangezien hét sportevenement van het jaar (aka de voetbalmatch op kerstweekend) niet meer zo lang op zich laat wachten, gaan we jullie voetbalskills finetunen. Jullie worden van 14u tot 17u op Den Duiker verwacht om alles uit de kast te halen.

#### **11/11**

Deze zaterdag testen we twee van jullie belangrijkste kwaliteiten uit: intelligentie en het vermogen om veel voedsel op korte tijd te eten. Hoe we deze twee combineren, mogen jullie alvast zelf uitdokteren (moet wel lukken toch, slimpies?). Zaterdag van 14u tot 17u op den Duiker.

#### **17, 18 & 19/11**

Heeeeet iiiiiiis weekeeeeeend!!! Eindelijk zullen we meer dan 24u bij elkaar zijn, samen chocomelk drinken, samen tandenpoetsen, samen spelletjes spelen, samen lachen met de flauwe mopjes van Noa... De leiding kan alvast niet wachten 😊! Meer praktische info krijgen jullie nog.

#### **25/11**

Is het altijd al je droom geweest om alle andere scoutsgroepen uit Turnhout en geburen eens te laten zien welke scouts de beste is? Dan is het vandaag JOUW dag!! Het is namelijk ZOOM, je weet wel die jaarlijkse battle tussen de scoutsen in Turnhout waaruit elk jaar opnieuw blijkt dat wij de zaligste/beste/awesomeste... zijn. We spreken met de fiets af van 13u tot 17u op Den Duiker om onze titel te verdedigen!

#### **2/12**

Vandaag testen we jullie brains. Maar als je denkt dat we zomaar wat moeilijke stellingen op jullie zullen loslaten, dan heb je het mis! Ontrafel de mysteries, ontdek wat verborgen is, en gebruik al je skills. Dit alles van 13u tot 16u op den Duiker.

Daarna kunnen jullie je komen amuseren op het eetfestijn in de Gilden! Lekker eten, prachtige obers en spelende kinderen die overal lopen zijn er gegarandeerd. (Als je geluk hebt kan je zelfs nog een glimp opvangen van jullie geweldige leiding én dat buiten de scoutsuren, OMFG Ö)

#### **9/12**

Aaaaah het is weer zo ver, de examens! Om te zorgen dat jullie voldoende studeren, maar natuurlijk ook voldoende ontspannen, organiseren we vandaag val-in-val-uit-vergadering. Je kan tussen 14u en 17u terecht op Den Duiker om je kapot te amuseren. Dus als je eerst nog even dat moeilijke hoofdstuk wil afwerken voordat je je komt uitleven bij een van onze crazy spelletjes is dat geen probleem! (Als dat niet cray-cray is)

**16/12**

Stiekem willen we allemaal weleens gewoon onder een dekentje kruipen, chocomelk drinken, koekjes eten, een debardeurke aandoen... op een zaterdagavond, zonder ons te moeten verantwoorden. Vandaag kan dat allemaal en nog veel meer op onze bomma-en-bompa-vergadering. We spreken af van 19u30 tot 21u30 op den Duiker met onze sloffen aan en onze wandelstok in de hand. Vergeet trouwens niet je favoriete stok kaarten, of een ander gezelschapsspelletje, mee te nemen zodat we ons niet heel de tijd moeten bezig houden met luisteren naar verhalen uit 'de goede oude tijd'.

**22, 23 & 24/12**

Heeeeeeeeeet iiiiiiiis weekeeeeend en niet zomaar een weekend, kerstweekend! Meer info volgt nog, maar wat we al wel kunnen zeggen is dat jullie best je overwinningsspeech en vreugdedansjes al voorbereiden aangezien dit weekend bomvol zal zitten met zalige spelen en trainingen. (We gaan toch sowieso WINNEEEEEEEEEEN!!!!).

Heb je nog vragen, opmerkingen of wil je ons eens aan het lachen brengen, dan kan je ons altijd een mailtje sturen via [givers@scouts-sint-michiel.be](mailto:givers@scouts-sint-michiel.be), of eens bellen/sms'en.

Gevatte Eekhoorn: 0493 18 45 52

Pure Spreeuw: 0487 47 13 14

Moedige Collie:0471 48 80 91

(Bovendien kan je deze maand een snoepje verdienen als je ons écht een goede mop doorstuurt! Ik hoor jullie al denken, "Wauw, once in a lifetime opportunity!!" en jullie hebben gelijk. Deze actie is one of a kind, nog nooit eerder gezien Ö!! "Waar haalt die leiding hun inspiratie toch, ongezien!" – de burgemeester van Turnhout, "Wauw, zo'n goed idee heb ik nog nooit gehad"-de origineelste man ter wereld, "Was ik zelf nog maar giver, ik had meteen al paar goede moppen klaar"-de vader van Wolf, "Ik wou dat ik ook zo'n leuke leiding had, ze zijn echt awesome"-iedereen.)

P.S.: dit zijn wij in de ruimte #geenmop

