

Maandbrief Jins



18 november: Jinstage

Vandaag is het een belangrijke dag voor onze 2^{de} jaars. Zij gaan de Welpen en Kapoenen eens tonen dat ook zij de touwtjes in handen kunnen nemen en uitstekende leiding zullen zijn. Om 17 uur zullen wij weten of ze geslaagd zijn voor deze vuurdoop. Wij duimen alvast! Als een eerstejaars toch een vergadering wil hebben, laat dan iets weten op 0479059884 😊.

25 november: ZO00000M

Ook vandaag is het weeral een belangrijke dag. Vandaag is de dag dat STM weeral zal overwinnen op alle andere scouts van de Noorderkempen. We spreken om 13.30 uur af op den duiker om ons voor te bereiden op de helse strijd die zal volgen. We gaan tot het uiterste gaan! Vene, vidi, vici! We komen, We zien en we overwinnen! De vijand zal dood/uitgeput achterblijven op het college maar jullie mogen om 17 uur terug naar huis. EN NEEM JE FIETS MEE!

2 december: Eetfestijn

Weeral een belangrijke dag vandaag (mmh, zien jullie ook een patroon 😊). Vandaag is het eetfestijn, het gezelligste eetfeest van de Kempen georganiseerd door STM. Aangezien jullie examens al aardig dicht in de buurt komen (en we tijdens de leefweek hebben gemerkt hoe een ijverige studenten jullie wel niet zijn) worden jullie van 17 uur tot 21 uur in de Gilden verwacht om te helpen op dit gezellige freetfestijn.

8 december: Boeken + gezelschapsspelen

Dit is misschien wel de belangrijkste dag. Op het eerste zicht denken jullie van niet, ik snap dat. Hoe kan een dag over boeken en gezelschapsspelen nu de belangrijkste dag van deze maandbrief zijn. Maar denk even verder, het woord boeken heeft meerdere betekenissen. Het kan ook gebruikt worden in volgende situatie (Hey schatje, heb jij al een kamer *geboekt* voor ons weekendje volgende week?). Naast het spelen van gezelschapsspelletjes zullen we dus geen boeken lezen maar wel de kamers/huizen voor ons buitenlands kamp zoeken/bekijken/boeken 😊. Zie dus zeker dat je aanwezig bent van 19.30 uur tot 22 uur (Bij Fatou).

16 december: Val in val uit

Vandaag is het een minder belangrijke maar nog steeds belangrijke dag (Is het jullie ook al opgevallen dat steeds als het scouts is, het een belangrijke dag is?). Val-in/Val-uit wil zeggen dat je naar eigen believen naar de scouts mag komen en terug vertrekken (als het maar tussen 14uur en 17 uur is). Je valt als het ware de vergadering in (als het je past) en je valt uit (red.: vertrekt) als je terug wil gaan leren/geen zin meer hebt. Je mag tussen 2 en 5 ook meerder keren in en uitvallen als je dat wenst. Bijvoorbeeld 5 min scouts, 5 min school, 5 min scouts, 5 min school, 5 min scouts, 5min school,... (je snapt het wel 😊).

22, 23 en 24 december: Kerstweekend

Vandaag is het geen belangrijke dag, het is een belangrijk weekend. HET IS KERSTWEEKEND!!!! Wij hebben het een en ander voorzien voor jullie. Vrijdag worden jullie om 19 uur aan den Aldi verwacht om dan gezellig samen naar den brink te rijden (lees: te carpoolen). Op den brink mogen jullie je bedje opmaken en dan spelen we samen nog een spelletje. Hierna mogen jullie gaan slapen. Zaterdag staat er in de voormiddag het welbekende groepsspel (en toneeltje!) op het programma. In de namiddag spelen we met de jins nog een spelletje. Dan is het alweer tijd voor het avondeten en een avondspel waarna jullie terug kunnen gaan slapen want... Zondag is het de voetbalmatch tegen de givers! Zie almaar vast de je in uniform bent want ook hier gaan we met de givers hetzelfde doen als met de andere scouts op Zoom, we gaan ze verpletteren! Zondag tegen 12 uur mogen jullie terug naar huis (probeer ook hier weer te carpoolen).

Dit was dan ook de laatste maandbrief van dit jaar. Alvast een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Kusjes jullie lievelingsbegeleiding!

Vragen/grappen/grollen mogen steeds naar: jins@scouts-sint-michiel.be

Arno de Backer
0479/05 98 84



Fatou Ngom
0477/37 58 54



Annelies Dens
0495/16 80 27

