

Joepie! Er is weer een nieuwe maandbrief vol knotsgekke spelletjes en spannende avonturen. Met de lente stillletjes aan in zicht heeft de leiding er nóg meer zin in gekregen. Hopelijk jullie ook? Lees maar snel verder om te zien wat er jullie te wachten staat...

24/03: Vandaag wisselen we onze geliefde duiker eens om voor de straten en pleinen van Turnhout. Je leest het goed, we spelen een stadspel! We verwachten alle kapoenen om 14u op het grasveld van de Kuub (aan het kasteeltje bij de Warande). Ook daar mogen jullie lieve mama's en papa's jullie weer komen halen om 17u.

31/03: Nog 7 nachtjes slapen en dan is de leukste dag van het jaar daar weer! Maar waarom is deze dag zo leuk? Is er iemand van de leiding jarig? Komt Sinterklaas alweer cadeautjes brengen? Nee nee, dat is het allemaal niet! Op 7 april zijn het de duikersfeesten...JOEPIE! Op deze dag mogen alle ouders komen kijken naar de sketches van de leden en lekker komen peuzelen van onze BBQ. De kapoenen moeten op deze dag dus alles uit de kast halen en daarom gaan we vandaag de sketch in elkaar steken. We verwachten jullie van 14u tot 17u op den duiker!

07/04: Spannend...vandaag is het de grote dag! Omdat al onze sketches en veel eten zoveel tijd in beslag neemt is het vandaag geen scouts. Jullie zijn wel altijd welkom om te kubben, je te laten schminken, te komen ravotten op het springkasteel en zoveel meer! Dit alles start om 14u. Wil je die tijd liever gebruiken om ons toneeltje thuis nog eens te oefenen, dan verwachten we jou ten laatste om 17u. Tot dan!

14/04: Wie van onze kapoenen is de grootste diva? Wie droomt er over duizenden fans en paparazzi aan zijn deur? Dat zullen we vandaag te weten komen tijdens het grote celebrity-spel! Jullie zijn welkom van 14u tot 17 op, jawel, den duiker!

21-22/04: Dit weekend is een speciaal weekend. We gaan spelletjes spelen met alle kapoenen van heel Gouw Kempen. Dit mega speelfestijn gaat zich afspelen in de Hoge Rielen. Meer info vind je op de bijgevoegde brief.

28/04: Er was eens heel lang geleden een meisje met gouden haren. Haar papa en mama, koning en koningin, waren dolgelukkig met de kleine spruit. Maar op een dag kwam er een gemene heks het kindje stelen.... Wil je weten hoe dit sprookje eindigt? Kom dan om 14u naar den duiker en zie het met je eigen ogen. BELANGRIJK: verkleed je in een sprookjesfiguur naar keuze en laat je verbazen door ons wonderlijke sprookjesbos. Om 17u mogen alle sprookjesfiguren zich terugtrekken naar hun kasteel, waar ze nog lang en gelukkig leefden.

05/05: Soms voel ik me erg verdrietig. Dan lachen andere kindjes mij uit, of zijn ze gemeen. Ik durfde er met niemand over praten tot ik plots op Ketnet de 'stip het aan-actie' zag. Bij deze actie danst en zingt iedereen samen om pesten tegen te gaan. Ook bij de kapoenen is pesten uit den boze en daarom spelen we vandaag het stip het aan-spel. Kom gezellig samen spelen van 14u tot 17u.

12/05: Vandaag gaan we op tocht. Niet zomaar een tocht, nee een heuse kooktocht! Mmm...mijn buikje begint al te grommen bij het idee! Haal de chef-kok in jezelf naar boven en kom om 10u naar de hoofdingang van het Raadsheren park te Vosselaar. Je mag een paar lekkernijen meenemen maar ook de leiding voorziet iets lekker. De bedoeling is dat we buiten op een kampvuur gaan koken dus breng zeker iets mee dat je "gemakkelijk" kan klaarmaken. Om 17u mogen jullie huiswaarts keren met een goed gevulde buik.

Rikkie                      Gigi                      Asjra                      Appie                      Zazoe                      Kerri

0472676518   0489421058   0488314008   0477593923   0491640447   0478533145