

Hoipipeloi kapoentjes! Jullie hebben er even op moeten wachten maar hier is hij dan, de tweede mega-super-toffe maandbrief! Houd je vast aan alle takken van de bomen want hij staat weer boordevol spannende activiteiten!

04/11: Wat is dat geritsel in de struiken? Hoor jij het ook? Het zijn de geweldige kapoenen van Sint-Michiel die zich verstoppen in het bos! Kom zeker om **2uur naar den duiker** als je wil weten wat voor leuke spelletjes ons opwachten in het kapoenenbos. Om **5uur** mogen de mama's en papa's jullie weer komen halen.

11/11: Wij hebben al lang gezien dat onze kapoenen van alle markten thuis zijn. Van echte sporters tot stoere piraten, ze kunnen het allemaal. Maar hoe goed kunnen de kapoenen luisteren naar commando's van de leiding? Hoeveel push ups kunnen ze aan? Dat zal heel snel duidelijk worden tijdens deze paracommandotocht! Gewoon **van 2 tot 5 op den duiker**! Zorg dat je zeker regenkleren aan hebt/bij hebt en als je leger kleren hebt mag je ze ook zeker aan doen.

18/11: Joepie joepie joepie! Het is eindelijk zover...ons eerste kapoenenweekend is daar! We gaan jullie nog even in spanning laten want het thema en andere info volgt nog via een brief. Maar we kunnen jullie al wel verklappen dat je **heel zaterdag en zondag** moet vrijhouden!

25/11: STM STM STM, olé olé! Vandaag is het Zoom. "Wat is zoom, lieve leiding?" wel tijdens zoom gaan we battlen tegen kapoenen van alle andere scoutsen van Turnhout. Dus zorg dat je zeker aanwezig bent zodat we met super veel kapoenen kunnen vechten voor de eerste plaats! We verwachten jullie om **13uur op den duiker** waar jullie kunnen worden opgehaald om **17uur**.

02/12: Vandaag is het een beetje een vreemde vergadering. Het is namelijk eetfestijn! Hopelijk zien we jullie massaal terug deze avond voor lekkere frietjes en videe. Maar wat betekent dit nu concreet voor de kapoenen? Wel, wij gaan mega zotte spelletjes spelen **van 13u tot 16u op den duiker**! Kom zeker op tijd om te zien wat jullie superleiding nu weer voor jullie in petto heeft!

09/12: Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan... Jawel het is weer zover... De heilige man is aangekomen in Turnhout en natuurlijk kunnen wij, de kapoenen, de flinkste kindjes van heel België dit niet zomaar laten voorbijgaan! Vandaag gaan we Sinterklaas eens laten zien hoe leuk wij zijn. Verkleed je zo goed mogelijk in Sinterklaas of zwarte piet en wij verwachten jullie **van 2 tot 5 op den duiker**!

16/12: Ai Ai Ai, hebben jullie al die grijze haren bij de leiding al eens gezien? Maak je geen zorgen kapoenen, vandaag komen die grijze haren eens niet door jullie maar door onze reis naar de toekomst! We spoelen een halve eeuw verder naar een tijdsperk waarin jullie allemaal bomma's en boppa's zijn. Trek dus die kleerkast van je grootouders eens open en dan zien we elkaar om **18u op den duiker**. Vergeet zeker je lievelingsgezelschapspelletjes niet zodat we op onze oude dag rustig bij elkaar kunnen gaan zitten voor een spelletje Bingo! Om **20u** mogen jullie weer opgehaald worden door de mama's en de papa's.

Zo, dat was het weer! Hopelijk hebben we jullie warm kunnen maken voor deze nieuwe maand! Tot snel, lieve kapoenen!

Voor vragen, opmerkingen, leuke weetjes of lieve woordjes kunnen jullie altijd terecht bij ons via kapoenen@scouts-sint-michiel.be of via onze telefoonnummers:

0488314008	0489421058	0477593923	0491640447	0472676518	0478533145
Asjra	Gigi	Apie	Zazoe	Rikkie	Kerri