

Maandbrief

oktober
november
december



Dag kleine schattige welpjes van ons! Klaar voor een nieuwe maandbrief vol pret? We gaan ineens helemaal door tot aan het kerstweekend!

20 oktober: Vandaag is het dag van de jeugdbeweging! Vergeet zeker niet in uniform naar school te gaan. Scouting is onze grote trots! 's Ochtends is er ook een gratis ontbijt op de Grote Markt. Zeker een aanrader, da's zelfs met koffiekoeken.

21 oktober: Waar denken jullie meteen aan als jullie "scouts" horen? "ZALIG!", "in de bossen!"? Correct! We spelen een zalig bosspel vandaag! We spreken af van **14u tot 17u op Den Duiker**.

27 oktober: Nee, de leiding maakt geen fouten, het is echt scouts op vrijdag. Jullie worden verwacht van **19u tot 21u op Den Duiker**, voor een gezellige avondwandeling. (En omdat welpen graaf zijn doen we dat met fakkels!)

4 november: Koud zal het wel zijn, maar ijs ligt er waarschijnlijk nog niet... Op de schaatsbaan wel! Jullie worden verwacht van **14u-17u aan IJssportcentrum Turnhout, Everdongenlaan 23**. Deze activiteit kost **7 euro**, gelieve dit mee te nemen. Neem ook zeker goede **handschoenen** mee!

10-12 november: Ja, dat zijn 3 dagen scouts! We gaan op belofteweekend. We beginnen vrijdag om **20u op Den Duiker**. Zondag mogen ze om **10 uur** weer naar huis keren en enthousiast vertellen wat ze allemaal hebben meegemaakt. Meer info volgt nog.

18 november: Wat we vandaag gaan doen, is voor ons ook nog een verrassing. De jins gaan al wat oefenen voor volgend jaar, en vandaag is het hun taak om een activiteit ineen te steken. Jullie worden verwacht van **14u tot 17u op Den Duiker**.

25 november: Welke scouts is de beste van heel district Noorderkempen? Dat is Sint Michiel natuurlijk! We zullen dat eens goed laten zien en de andere groepen inmaken op de jaarlijkse battle. Het is ZOOM, jullie worden verwacht van **13u tot 17u op Den Duiker** boordevol energie.

2 december: Sinterklaas is bijna jarig! Maar waar is hij toch? Hij is verdwenen! Wie hem ontvoerd? Dat is aan jullie om te achterhalen. Deze avond is het bovendien Eetfestijn, waar jullie allemaal lekker kunnen komen eten. Daarom hebben we wat vroeger scouts: van **13u tot 16u op Den Duiker**.

9 december: De welpen luisteren altijd super goed naar de leiding. Omdat ik zojuist een grote leugen heb verteld, gaan we jullie eens goed trainen. Het is tijd voor een paracommando: dat betekent ook dat jullie als een echte soldaat gekleed komen. Jullie worden verwacht van **14u tot 17u op Den Duiker**.

16 december: Hou je maag leeg en laat je verstand werken, en maak zo meer kans om te winnen! Laat zien wat je weet en hoeveel je eet op de fretquiz, van **14u tot 17u op Den Duiker**.

22-24 december: Hoera, het is vakantie! En JOEPIEEEEEE, het is kerstweekend! Om de spanning er nog een beetje in te houden: meer info volgt nog.

Veel lieve groetjes en tot snel!
De welpenleiding



Chil

0472/263976



Akela

0471/710516



Baloe

0471/695676



Hathi

0495/512343



Bagheera

0478/017267